

Zomerarrangement 2017 eigen vervoer incl. 4 bustochtjes

Hotel "de Paddestoel" is gelegen op een afstand van 4 km van het centrum van de "Parel van Brabant", namelijk Oisterwijk, te midden van de vennen en bossen.

De comfortabele ruime kamers zijn allemaal voorzien van douche, toilet, kitchenette, koelkast, **TV** en telefoon met nachtbel voor calamiteiten. Alle kamers zijn op de begane grond en goed toegankelijk (ook voor rolstoel) en kijken uit op een prachtige tuin. U hoeft geen trap te lopen en kunt zo naar buiten, heerlijk toch! Iedere kamer heeft zijn eigen terras met stoeltjes en tafeltje. Tevens is er een gezellige ruimte met TV en een restaurant met terras en prima maaltijden. Met dieetwensen kan rekening gehouden worden.

Ons arrangement:

Geheel verzorgde vakantie op basis van **volpension**. D.w.z. logies ontbijt, lunch en diner.

- **Vrijdag.** Bij aankomst een kopje koffie of thee. Om 18.00 uur diner. Tijdens de koffie om 20.00 uur halen we de entree gelden op.
- **Zaterdag.** 's Middags vanaf 13.00 uur maken we een leuke rondrit met een stop in het centrum van Oisterwijk. 's Avonds na de koffie spelen we bingo € 2,50 p.p.
- **Zondag.** 's Morgens koffie. Gebak wordt geserveerd voor € 2,75 per stuk. We lunchen met een warme maaltijd vandaag! 's Avonds na de koffie sjoelen met voor de winnaar een prijsje.
- **Maandag.** 's Middags gaan we om 13.00 uur met de bus naar Helvoirt waar we te gast zijn bij de Eendenboerderij. U wordt ontvangen met koffie en koek. Daarna krijgt u een deskundige uitleg van ei tot eindproduct. Kosten voor deze uitstap zijn € 7,50 p.p. 's Avonds na de koffie, om 20.30 uur hebben we een spelletjes avond.
- **Dinsdag.** 's Middags gaan we om 13.15 uur met huifkar met trekker naar het landgoed "Baest, en het natuurgebied de Kampina, tevens bezoeken we de Kapel van de Heilige Eik. Een gids gaat met u mee en vertelt u meer over het heden en verleden van dit natuurgebied. Deze uitstap kost € 13,00 incl. koffie met cake. 's Avonds na de koffie, om 20.30 uur komt Michel van Grinsven. Deze allround entertainer gaat u een onvergetelijke avond bezorgen.
- **Woensdag.** 's Middags gaan we om 13.00 uur naar het Brabants museum in Oosterhout. Daar worden we ontvangen met koffie en cake. Daarna gaat u onder leiding van een gids letterlijk terug in de tijd en ziet u hoe men leefde in de jaren 1900-1950. Kosten voor deze uitstap zijn € 7,- 's Avonds hebben we gezellig bingo. € 2,50 p.p.
- **Donderdag.** 's Middags kunt u op eigen gelegenheid naar de gezellige markt in Oisterwijk. Kosten € 6,-. Bus stopt voor de deur, vertrek 14.00 uur.
- **Vrijdag.** Na ontbijt vertrek naar huis.

Wij willen u vragen als u medicijnen gebruikt deze op een briefje te schrijven, in geval van calamiteiten is dit voor ons zeer handig. Hebt u net als thuis, de thuiszorg nodig voor b.v. steunkousen of iets anders, laat het ons even weten en wij vertellen u wat te doen. De kamers zijn voorzien van een waterkoker en serviesgoed. U hebt dus zelf ook de gelegenheid om koffie en thee te zetten.

Koffie is er 's morgens om 10.30 uur en 's avonds om 20.00 uur, **thee** is er om 15.00 uur.

Dit is zelfservice en **gratis**.

Ontbijt is elke dag vanaf 8.30 uur tot 9.30 uur. **Lunch** 12.00 uur, **Diner** 18.00 uur

€ 635,00 p.p. incl. toeristenbelasting

Excl. entrees en consumpties.

Voor 2 personen op 1 kamer geldt een korting van € 30,00 p.p.

Voor meer informatie kunt u bellen met nr. 013-52 82 555





Brabants Museum Oud Oosterhout is een uniek museum voor jong en oud. Wij nemen de bezoeker letterlijk mee terug in de tijd en laten zien hoe men leefde in de tijd tussen 1900 en 1950. Het Museum bestaat uit 3 gedeeltes:

- **Het Miniatuurpark** met 270 miniaturen.
- **De Originele Vlaamse schuur** met oude ambachten.
- **Het Binnenmuseum**, compleet ingerichte kamers, waaronder een woonkamer, een authentieke drukkerij, een burgemeesterskamer en zelfs een compleet schooltje.

In de koffiekamer kan men een kopje koffie, thee en fris drinken en er is een heus winkeltje ingericht waar men Oudhollands snoepgoed kan kopen.



Kapel tot landhuis

De Kapel van de Heilige Eik, landgoed Baest zijn de hoogte punten van deze middag. De oorsprong van de idyllische en druk bezochte kapel van Onze Lieve Vrouw van de Heilige Eik ligt vele eeuwen terug en er bestaan verschillende versies van de legende.

Landgoed Baest is gelegen tussen Spoorдонк en Middelbeers. Bij het landhuis bevindt zich een fraaie tuin en het gebied bestaat uit afwisselend naald/ en loof bos met in het centrum een complex van akker/ en weide grond. De Kampina is een zeer uitgestrekt heide- en bos gebied met vele vennen en stille watertjes.



Op de **eendenboerderij** worden wij gastvrij ontvangen in een authentieke Vlaamse schuur met houten balken en rieten kap. Robert en Suzan laten alles zien en vertellen over hun bedrijf. Het is een boerderij met zo'n 5000 eenden, hoe dat reilt en zeilt wordt uitgelegd aan de hand van hun leuke uitleg, ondersteund met beeldpresentatie en filmfragmenten, waarbij je van ei tot eindproduct alles te weten komt.

OISTERWIJK

Ontdek het historische centrum van Oisterwijk met de gezellige markt, terrassen en winkels.

